



“Even Bieproaten”

27 januari 2021

Avondklok: blij binnen



Avondklok.....

Dit is t geluid van stilte
Ik' hoorde' 't op straat
Toen ik mijn hondje uitliet
Zaterdagavond....laat

Sereen, die rust, de kalmte
Ook een soort van 'eng'
't Karakter van de regel
Van het kaliber 'streng'

Ik merk daar zélf niet veel van:
Altijd rustig in Zwartsluis
In dit mooie dorpje
Daar staat ons fijne huis

Nu kijk ik naar de beelden
Van onrust op TV
Ik denk daarover na
En heb er moeite mee

Is dit hoe het nu moet?
Waarom gebeuren deze dingen?
Ik weet écht heel zeker
Dat we zó corona niet bedwingen!

Een gedicht dat ik afgelopen maandagavond schreef naar aanleiding van alle uitgebroken rellen. Gedichten schrijven....ook iets wat ik graag doe. Ik prefereer echter te dichten over fijnere onderwerpen. Maar deez' móest gewoon uit mijn hoofd én pen en dus op papier.

Corona

Natuurlijk willen wij op de hoogte gebracht worden van eventueel coronanieuws bij jullie thuis, in de directe omgeving. Dit geldt zéér zeker wanneer het kind gebruikt maakt van de noodopvang.

Op het moment, dat iets dergelijks (of bij verdenkingen van corona en/of iemand uit het directe gezin moet door de teststraat) speelt, moet het kind thuisblijven tot er meer duidelijkheid is.

Een aanstaande kleuter?

Hé.....pssstttt....Word jij bijna 4? Oelala, dát is een superspannende verjaardag. Zónder dat je er om hebt gevraagd, krijg je namelijk een extra cadeau: Je mag naar school! Natuurlijk kun je naar De Walstraschool komen. Dat vinden wij heel erg leuk. Maar ja, om nu meteen op je vierde verjaardag met je rugzak met wat lekkers erin de school in te stappen, is een beetje te veel gevraagd. En dat snappen we maar al te goed! Daarom kom je gewoon met papa, mama eens een keertje kijken op onze school. Gewoon om n's rond te snuffelen, om te ervaren of De Walstraschool een fijne stek voor jou kan zijn. Want, met een beetje geluk ben je op zo'n school wel een jaar of 8. Dus het moet wél goed voelen! Ja, toch?

Dit geldt vooral voor jóu maar ook voor je ouder(s)/verzorger(s). Zij zijn dan ook, samen met jou, van harte welkom voor zo'n bezoek.

Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Da's mooi! Pak de telefoon en bel (0598-351677) om een afspraakje te maken.

De Typetuin

Ik kreeg een leuke mail van de typetuin. Lees maar eens mee:

Wij zijn trots! Begin januari lanceerden wij onze compleet vernieuwde cursus van de Typetuin. Bekijk hem snel via www.typetuin.nl/demo.

Het berichtje vertelt mij, dat je via/op De Walstraschool kunt leren typen. De moeder van Nienke Cantineau begeleidt deze typecursus na schooltijd. Hoe dit er precies uitziet weet ik nog niet. Ik zal de moeder van Nienke hierover eens contacteren. Ondertussen kan er thuis worden nagedacht of zo'n typcursus iets voor jouw kind is. (Voor leerlingen van groep 6 t/m 8). Eerst maar eens kijken of er behoefte is voor een dergelijke cursus én of er genoeg eventuele deelnemers zijn. In de volgende Bieproaten is er misschien wel meer informatie.

	Wat:	Zie "Even Bieproaten" d.d.
Kaka	Buitenschoolse opvang.	www.kinderopvangkaka.nl .
MR	Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres mrwalstraschool@gmail.com	Volgende MR-overleg --> 18 maart 2021
OR	Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres orwalstraschool@gmail.com	
Telefoon	School is bereikbaar 0598 351 677 Mobiele telefoonnummer school 06 83776193	

Een hartelijke groet,

Team OBS De Waltraschool