

Teksten van de liedjes die wij met de kleuters zingen.

Kom bij de lettermuur, kom er maar bij,
Plaatjes en letters staan hier rij na rij.
Lettertjes samen dan is het een woord,
Een woord dat je vast wel eens hebt gehoord.
Kom bij de lettermuur, kom er maar bij.
Plaatjes en letters staan hier rij na rij.

Smakelijk eten.

Smakelijk eten.

Hap hap hap.

Slok slok slok.

Nu niet langer praten.

Dat zal lekker smaken.

Eet maar op.

Drink maar op.

Mie ma moetsie.

Fie fa foetsie.

Mie ma mop.

Eet en drink maar lekker op.

Met je mondje dicht.

Eet smakelijk allemaal.

Ik heb een vraag.

Welke dag is het vandaag.

Is het maandag, dinsdag of woensdag.

Is het donderdag ja of nee.

Is het vrijdag, zaterdag of zondag.

Wie heeft er een idee?

Het was vandaag, weer een heel fijne dag.

We gaan naar huis, dus ik zeg nu gedag.

Want de klok wijst aan dat het tijd is om te gaan.

En alle papa's, mama's zie ik op het schoolplein staan.

Na 1 nachtje slapen (broodje eten) dan zijn we er weer.

Dus tot ziens, allemaal, tot de volgende keer.

Dag, dag, dag tot de volgende keer, dan zijn we er weer tot morgen / tot vanmiddag (maandagmiddag etc.)

We gaan knippen we gaan scheuren.

We gaan mooie plaatjes kleuren.

Even in de huishoek.

Of wat lezen in een boek.

We gaan lekker samen spelen.

Zullen ons dus niet vervelen.

Want het is ontzettend fijn.

Dat hier zoveel vriendjes zijn.

Ik ben een rijmelaar, een rijmelaar,

Alle woorden die ik zing, rijmen op elkaar.

Een rijmelaar, een rijmelaar,

Luister, luister maar.

Op het woord dak rijmt het woord slak,

Op het woord peer rijmt het woord beer.

Op het woord kat rijmt het woord mat.

Op het woord kok rijmt het woord hok.

Ik ben een rijmelaar, een rijmelaar,

Alle woorden die ik zing, rijmen op elkaar.

Een rijmelaar, een rijmelaar,

Luister, luister maar.